

Geachte heer , meester !

Mijn naam is karel Vandervorst , ik woon in mechelen , Veluwestraat 10/3, 2800 Rknr : 63121307767

Carlos contacteerde mij met verklaringen afgelegd door zijn broer luis , sommige zijn gelogen , sommige verdraaid !

Laat staan dat luis gewoon verklaringen aflegd in mijn naam ! Dus hier hey relaas van de feiten zoals ze zijn gebeurt !

Vorig jaar kwam carlos naar belgie voor een operatie aan zijn aorta , hij vertelde mij dat hij zou onderdak hebben bij zijn broer en alles geregeld was ,

bij aankomst van hij en dochter ben ik hem ook gaan opzoeken in diepenbeek , als ook in het hospitaal in aartselaar !

Een week later belde hij me dat hij de operatie ging laten uitvoeren in het az in genk !

Na de operatie belde ik hem op en alles was ok !

Ook zijn dochter beaamde dit !

Een week later kreeg ik een verontrustend telefoontje van carlos dat het de verkeerde kant uitging , zowel zijn gezondheid als de situatie bij zijn broer !

Ik sprak met carlos af dat ik op woensdag zou langskomen in diepenbeek !

Eenmaal daar aangekomen die woensdagmiddag was de atmosfeer ten huize luis zodanig verziekt dat carlos niet meer daar wilde blijven !

Ik merkte wel op dat carlos serieus verzwakt was !

Na een tijdje kwam luis thuis en was verrast dat ik aanwezig was en dat carlos en dochter vertrekkensklaar stond !

Tussen dit en mijn vertrek is een hele discutie geweest wie wat waar en hoe gedaan heeft !

Voor mij was het duidelijk !

Dit was een broedertwist , ik denk dat luis geen vreemden kon hebben !

Gezien carloses toestand heb ik toen voorgesteld hem naar het ziekenhuis te voeren en samui bij haar oom te laten daar hij dreigde de politie te bellen !

Dit vond hij niet goed en zei me dat hij carlos daags nadien in de ochtend zelf met carlos naar het ziekenhuis zou gaan !

Daar ik geen familie ben heb ik mij hierin moeten moeten schikken en ben ik huiswaarts gegaan !

De dag nadien kreeg ik zowat van de hele familie berichten dat het niet goed ging en dat carlos nog steeds niet in het ziekenhuis was !

Heb ook even met tamara zijn dochter contact gehad , die vreesde er even voor dat het allemaal in het hoofd van carlos zat !

Ik contacteerde die avond nog carlos en die vertelde mij dat hij vreesde voor zijn leven en mij vroeg naar diepenbeek te komen en hem te vervoeren naar het ziekenhuis !

Ik gaf hem de raad de 100 te bellen daar zij vlugger en gekwalificeerder zijn dan ik , hij zei me dat hij dit ging doen !

Nog een dag later kreeg ik telefoon van carlos dat hij int ziekenhuis was opgenomen en afgezet was door zijn broer met de woorden : je ziet je dochter nooit meer !

Ik heb even met hem gepraat en ook met zijn dokter , k vroeg , zit het in zijn hoofd ?

Die zei mij klaar en duidelijk dat dit niet het geval was !

Een goeie week later belde ik carlos op om te horen wat hoe ?

Blijkt dat hij nierproblemen had en een suikeraandoening en dat het zeer accuut was waarmee te lang gewacht is !

Blijkt dus dat de verzorging ten huize broer luis niet optimaal was en vroeg en carlos of er dan geen verzorging van het wit geel kruis voorzien was , ja zei hij maar mijn broer liet dit niet toe !!!???

Ik had voordien aan luis dezelfde vraag gesteld , die antwoorde met , carlos wil dat niet !!!!?

Carlos vertelde mij op het momment dat ik hem belde dat hij aant ravalideren was in genk en naar thailand ging terugkeren zonder zijn dochter om aldaar verder te revalideren !

De jeugdrechter had hem nl ontzet uit zijn vaderrechten !

Der reden waarom doet mijn haar rijzen ?

Hij zou zijn dochter jarenlang mishandeld hebben , zowel fisiek als mentaal !

Nu alle gekheid op een stokje , ik heb 6 jaar in thailand gewoond en geregeld tijd doorgebracht met carlos en samui , zij ging wekelijks paardrijden , volgde muziekles , kreeg aikidolessen , een eigen laptop met tekenplank !

Ging naar de beste school in nakhon ratchasima !

Daarbovenop kwam samui geregeld bij ons logeren daar zij het goed kon vinden met mijn dochter !

Wij hebben samen ver#chillende excursies beleefd !

Klinkt naar mijn inziens niet als iemand die mishandeld word !

Der is in die 6 jaar 1 incident geweest en carlos heeft haar toen wel hard aangepakt maar niet op de manier die gesteld word dat dit tot bloedens toe was !

Ook de bruek in haar arm word gebruikt als mishandeling waar het eigenlijk om een ongeval ging door het rolschaatsen ,

carlos kon wel roepend uit de hoek komen , maar ik ervaarde dit als zijnde vaderlijk gezag !

Nu heb ik vernomen dat luis stelt dat samui en mijn dochter maryssa geregeld contact hebben met elkaar op facebook en messenger ,

waarom hij dit stelt weet ik niet maar sinds november 2018 is er geen enkel contact meer geweest ,

het is als zijnde dat samui van de aardbodem is verdwenen !

Meer nog , op verzoek van carlos heb ik contact genomen met het clb in genk om poolshoogte te nemen , die mensen vertelde me dat samui geen contact meer wenste , met niemand ?

Ik vrees dat hier een zoals ik in het begin stelde een broedertwist aan de gang is met samui en carlos als slachtoffer !

Ook vrees ik dat samui onder hevige mentale druk staat en niet durft naar voor te komen !

Dit mijn relaas van de juiste gebeurtenissen zoals ze zich hebben voorgedaan !

Mochten er nog vragen zijn meester , aarzel dan niet , 0468 17 04 37 !

Mvg Karel Vandervost